

Δίμερικός

*Μια προσπάθεια καλλιτεχνικής έκφρασης
από μαθητές και μαθήτριες του Στ'2
για το σχολικό έτος 2013-2014*

Από τη Ματίνα

Κρεμμύδια – κουνουπίδια

Μέσα στην κουζίνα μαγειρεύω κουνουπίδια
Και η μαμά μου κλαίει απ' τα κρεμμύδια
Κι ο μπαμπάς μου μες στην αφασία
Ο σκύλος κάνει περιπολία
Θεέ μου πώς βρομάν τα κουνουπίδια!

Ροχαλίζω – ποτίζω

Όταν κοιμάμαι ροχαλίζω
Κι όταν ξυπνάω τον κήπο μου ποτίζω
Στα μαγαζιά τριγουρίζω
Αλλά πού λεφτά για να ψωνίσω
Κάθε μέρα τον κήπο μου ποτίζω.



Από την Ελευθερία

Ήταν μια ζηλιάρη ποντικίνα
που τη λέγαν Κωνσταντίνα
και της άρεσαν τα μήλα
ήταν πλούσια και τσαχπίνα
αχ! αυτή η ποντικίνα.



Από την Ελεούσα

Μια γυναίκα από τη Γροιλανδία
ήθελε να πάει στην Ινδία
και αγόρασε παπουτσάκια
και για τα δυο ποδαράκια.

Μια γυναίκα απ' το Βόρειο Πόλο
ήθελε να παίξει πόλο
και αγόρασε τακουνάκια
και έσπασε και τα δυο τα κοκαλάκια.



Στο δρόμο μου σε βρήκα
γλυκιά μου πιτσιρίκα
στενοχωρήθηκα πολύ
σαν να μου πήραν το βρακι
και πάλι σε βρήκα.

Βαριέμαι και σε κράζω
στους άλλους λόγια δε βάζω
στους δρόμους τριγυρνώ
για θάνατο αργό
δε σταματώ να σε κράζω.

Μπόλικο αλάτι βάζω
την πίεσή μου ανεβάζω
να μην σε ξαναδώ μπροστά μου
να σε δει μόνο η γιαγιά μου
αχ! αυτό το αλάτι που βάζω.

Τα carrice έχουν χαλάσει
περιμένω και στη στάση
αχ! να το λεωφορείο
πάμε και στο καφενείο
και περιμένοντας στη στάση

Και πάλι σε μαλώνω
τον ΟΤΕ δεν τον πληρώνω
αχ! κάνει πολύ κρύο
την μπουνιά δεν αποκλείω.

Από το Δημήτρη

Πρωί

*Κάθε πρωί ξυπνώ
έτοιμος να πάω στο σχολειό
την τσάντα ετοιμάζω με βιασύνη
έξω τίποτα μη μείνει
και στην ώρα μου πάντα ξεκινώ*



Από τη Μελίνα

Σαν το σκύλο με τη γάτα
εμαλώνανε στη σκάλα
ο Γιώργος με τη Μάρω
ποιος θα πάρει το βραβείο
αύριο στα μαθηματικά.



Από τη Σοφία

Λάμπα – κλάμα

Ήτανε μια λάμπα
που ήτανε ζεστή σαν λάβα
ο καημός της ήτανε το κλάμα
που 'βγαζε κάθε μέρα
αυτή η κλασιάρια λάμπα.

Μανταλένα – καραμέλα

Ήτανε η Μανταλένα
Που ήθελε καραμέλα
Το λαιμό της να δροσίσει
Και τον καημό της να πετύχει
Αυτή η καημένη Μανταλένα.



Ήτανε ένας κύριος από το Κονγκό
που χόρευε τανγκό
και σαν γνώρισε τη Μαίρη
ου ήταν σαν αστέρι
αυτός ο χορευτής απ' το Κονγκό.

Από την Ξένια

Ο Γιώργος έβγαλε έναν λόγο
και τον μπέρδεψε σαν φιόγκο
και σαν όλοι τον ακούσαν
τα αυτιά τους πια πετούσαν
αυτός ο μπερδεμένος λόγος.

Ήταν κάποτε μια κούκλα
που ζωντάνευε σαν μούμια
και σαν ήταν ζωντανή
ήταν πάντα χαρωπή
αυτή η μαγική κούκλα.

Ήταν ένας σκύλος
που ήθελε να γίνει λύκος
μα μια μέρα το μετάνιωσε
γιατί πια μεγάλωσε
αυτός ο μπερδεμένος σκύλος.

Στην φυσική γεωθερμία
στην γλώσσα αντωνυμία
στην ιστορία ένα δεκάρι
και στον έλεγχο δεκάρι
κι έτσι η ώρα πήγε μία.



Από τη Νίκη Μ.

Ένα κοριτσάκι απ' την Ικαρία
που τη λέγανε Μαρία
και έμενε σε μια σπιταρόνα
και φορούσε μια κορόνα
Αχ! εκείνο τα κοριτσάκι από την Ικαρία



Φρου, Φρι, Για

Φρου, φρου, φρου
κάνει η αλεπού
φρι, φρι, φρι
κάνει το Νικολή
για, για, για, κάνει το Γιαννή.

Γράφω

Γράφω, γράφω, γράφω
ένα σκέφτομαι και γράφω
έχω άγχος το πολύ
που θα μου πέσει το μαλλί
και τι θα πάρω θα τρελαθώ.

Ντόνι, ντόνι, ντόνι
πού είσαι ρε Αντώνη
στο πούλμαν ήμουν πριν
και το Σάββατο πρωί
θα πεθάνω από οργή.

Όταν ευχήθηκες

Στον Ιάκωβο όταν ευχήθηκες
με γεια το μηχανάκι
αυτό αμέσως τα 'φτυσε
σαν σαραβαλάκι.

Καλή βόλτα είχες πει
Και προσοχή στο δρόμο
Και στο επόμενο στενό
Πέσαμε σε αστυνόμο.

Από το Γιάννη



Από τη Βάσω

Ήτανε μια κότα
που ήταν φουσκωτή σαν μπάλα
και όταν τη βλέπαν τα παιδιά
το ρίχναν στην τρεχάλα
πηγαίνουν πάνω κάτω λες κι ήτανε τραμπάλα.

Ήτανε ο Νίκος
ένας πολύ στρουμπουλός πιτσιρίκος
που νόμιζε ότι τον κυνηγούσε ένας λύκος
και φώναζε δυνατά :
«βοήθεια, βοήθεια, σώστε με παιδιά!»



Από την Τσαμπίκα

Ήτανε μια πάστα
που έλεγε συνέχεια
άστα! άστα!
και στο τέλος φάγανε
την καημένη πάστα.

Ήταν μια κυρία
από την Τουρκία
που έκλαιγε πάντα
με μαύρα δάκρυα
η καημένη κυρία απ' την Τουρκία.



Από τη Μαριάννα

Ήτανε μια κυρία
από το Παρίσι
και απ' τη Γαλλία
τη λέγανε Κατερίνα
αχ! κυρία Κατερίνα.



Από τη Νίκη Σ.

Με προσοχή και ψυχραιμία
καλή επιτυχία
είπε το αγόρι
στο χέρι το μολύβι
αχ! αυτή η μανία.



Από την Τζωρτζίνα

Ήταν ένα κορίτσι απ' τη Λαμία
που τη λέγανε Μαρία
είχε μαύρα μάτια
σαν της μαμάς τα πιάτα
το κορίτσι απ' τη Λαμία.

