

# ΕΨΙΛΟΝ ΔΥΟ

130 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ



Η σχολική εφημερίδα μας για φέτος περιλαμβάνει δραστηριότητες με τις οποίες ασχοληθήκαμε φέτος στα μαθήματα των Τ.Π.Ε. και της Θεατρικής Αγωγής, αλλά και τις εξωσχολικές μας δραστηριότητες !!  
 Διαβάστε περισσότερα στις σελίδες που ακολουθούν.



## ΘΕΜΑΤΑ



### ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Τι κάνουμε όταν δε διαβάζουμε;  
 Έρευνα: παιδιά στο διαδίκτυο.



### ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

Οι χαρακτήρες της παράστασης και πρόβες μας με την κυρία Νατάσα.



### ΘΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ψηφιακές ζωγραφιές των πόλεων της φαντασίας μας.

## Στον ελεύθερο χρόνο παίζουμε, γυμναζόμαστε, ασχολούμαστε με τεχνολογία και τέχνες

...

Με λένε **Βαγγέλη**. Ασχολούμαι με το ps2 Συγκεκριμένα παίζω Saint Andreas και μου αρέσει γιατί ο ήρωας είναι συναρπαστικός και μου αρέσει να οδηγώ με τιμονιέρα.

Είμαστε η **Ελένη** και η **Σιλβάνα**. Τον ελεύθερό μας χρόνο, τον περνάμε στον υπολογιστή. Μπαίνουμε στο Facebook, παίζουμε παιχνίδια, μιλάμε με φίλους και συγγενείς. Διασκεδάζουμε πολύ όταν μιλάμε μεταξύ μας στο Ίντερνετ.

Με λένε **Παναγιώτα**. Είμαι 11 χρονών , στον ελεύθερο μου χρόνο παίζω με τις φίλες μου και με το σκύλο μου. Ο σκύλος μου ονομάζεται Οδυσσέας . Τον έχω πολλά χρόνια και δεν θέλω να τον χάσω. Με τον Οδυσσέα παίζουμε πολλά παιχνίδια.

Με λένε **Φιλώ-Σαββίνα**. Είμαι 10 χρονών στον ελεύθερο μου χρόνο παίζω με τους φίλους, τις φίλες μου, με τον σκύλο μου.

Με λένε **Κάσια**. Στον ελεύθερο μου χρόνο παίζω με τους φίλους μου στη γειτονιά μου πολλά παιχνίδια όπως κρυφτό,κυνηγητό και άλλα. Αν κάτσω σπίτι βλέπω τηλεόραση.

Ονομάζομαι **Δέσποινα** και στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να κάνω εξάσκηση στα αθλήματα του στίβου, γιατί πάω πολλά χρόνια και αυτό με διασκεδάζει και γυμνάζομαι. Εκεί βρίσκω τους φίλους μου και κάνουμε διαγωνισμό ποιος τρέχει πιο γρήγορα. Φυσικά εγώ κερδίζω πάντα!

Ονομάζομαι **Μαρία** και είμαι 10,5 ετών. Στον ελεύθερο μου χρόνο βλέπω στην τηλεόραση παιδικά και το αγαπημένο μου είναι το "κουνήσου στον ρυθμό Σικάγο", παίζω με τις φίλες μου και κάνω ποδήλατο! Έτσι περνάω την ημέρα μου!

Είμαι η **Ευφροσύνη** και είμαι έντεκα χρονών. Τον ελεύθερό μου χρόνο τον περνάω χορεύοντας. Κάνω εδώ και έξι χρόνια χορό και σκοπεύω να το συνεχίσω για όλη μου τη ζωή. Χορεύω συνήθως με τις φίλες μου. Μου αρέσει πολύ.

Με λένε **Θάνο** . Είμαι 11 χρονών και στον ελεύθερό μου χρόνο παίζω PSP και ποδόσφαιρο . Ακόμα και στο PSP παίζω ποδόσφαιρο , πιο συγκεκριμένα το FIFA 11 . Ποδόσφαιρο παίζω μόνο στο σχολείο και στην προπόνηση που πηγαίνω κάθε Τρίτη και Πέμπτη. PSP παίζω από πέντε χρονών . Το ωραίο στο ποδόσφαιρο είναι όταν έχεις την μπάλα στα πόδια , κάνεις σουτ και μπαίνει γκολ . Το κακό όμως είναι όταν έχεις την μπάλα στα πόδια σου κι εκεί που ετοιμάζεσαι να κάνεις σουτ έρχεται

ένας αντίπαλος και σου παίρνει την μπάλα.

Με λένε **Σταύρο** . Είμαι 10 χρονών και στον ελεύθερο χρόνο παίζω PSP και ποδόσφαιρο εδώ και 1 χρόνο . PSP παίζω όταν βαριέμαι και ποδόσφαιρο όταν έχω όρεξη να τρέξω.

Με λένε **Κωνσταντίνο** και ασχολούμαι με το τζούντο. Πηγαίνω 5 χρόνια στο σύλλογο Ζέφυρος και έχω πράσινη ζώνη. Έχω πάρει 2 μετάλλια, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο.

Ονομάζομαι **Αριάδνη** και είμαι 10 ετών. Στον ελεύθερό μου χρόνο κάνω ποδήλατο, παίζω με τις φίλες μου, μπαίνω στο internet, ανεβαίνω στο δέντρο και κάνω κούνια. Έτσι περνάω τη μέρα μου δημιουργικά.

Ονομάζομαι **Φούλα** .Τον ελεύθερο μου χρόνο χορεύω και τραγουδάω μαζί με την αδερφή μου. Έτσι περνάω τον χρόνο μου δημιουργικά. Τα τραγούδια που μας αρέσουν είναι τα τραγούδια που έχουν ένταση όπως :Το φίλα με ακόμα και το Afrodisiac.

Το όνομα μου είναι **Εύη** και είμαι 11 ετών. Μου αρέσει πολύ να χορεύω και περνάω πολύ χρόνο χορεύοντας. Μου αρέσει γιατί γυμνάζομαι και περνάω δημιουργικά το χρόνο μου. Δεν χορεύω μόνο στο σπίτι, αλλά πηγαίνω 4 χρόνια σε μία σχολή χορού, αυτό με έκανε να αγαπήσω το χορό ακόμα περισσότερο.

Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές. Χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή για τις εργασίες του σχολείου, για να παίζουμε παιχνίδια, να επικοινωνούμε στο facebook ή να βλέπουμε video στο youtube.

Τί προτιμούν όμως τα αγόρια και τί τα κορίτσια; Δείτε το αποτέλεσμα της έρευνας που κάναμε για τα παιδιά στην τάξη μας.

YOUTUBE  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
FACEBOOK  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

■ ΑΓΟΡΙΑ  
■ ΚΟΡΙΤΣΙΑ



# ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ



“Είμαι το μυρμηγκάκι, μου αρέσουν οι βόλτες στο δάσος... όταν ο δράκος δεν είναι εδώ”.



“Είμαι η νεράιδα, και βοηθώ όλα τα πλάσματα του δάσους”.



“Είμαι η μάγισσα, όποιος βρεθεί στο δρόμο θα πέσει στο τσουκάλι μου”.



“Είμαι ο αγαθός και δυνατός ελέφαντας, κανένας δεν πειράζει τους φίλους μου”.



“Είμαι ο δράκος, μαζί με την μάγισσα κυνηγάμε τα πλάσματα του δάσους”.

Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και φτιάξαμε δύο έργα της δικής μας έμπνευσης, με ήρωες τα δάκτυλο-κουκλάκια.

Μετά από πολλές πρόβες και την καθοδήγηση της κυρίας Νατάσας, τελειοποιήσαμε τις παραστάσεις μας.

παρακολουθείστε στο YouTube κάποιες από τις πρόβες μας, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

<http://www.youtube.com/watch?v=tjaswnEmCh4>

<http://www.youtube.com/watch?v=2FjwB1DYnNI>

[http://www.youtube.com/watch?v=to-b\\_RNA9Es](http://www.youtube.com/watch?v=to-b_RNA9Es)

<http://www.youtube.com/watch?v=zWw-HAUJx14>

<http://www.youtube.com/watch?v=sMowNpyY7T8>

<http://www.youtube.com/watch?v=Hjdyoegd84E>

<http://www.youtube.com/watch?v=XeYnU5UC4qs>



# ΘΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Οι πόλεις που φανταζόμαστε είναι πολύχρωμες και χαρούμενες. Δείτε μέσα από τα παράθυρα τον κόσμο της φαντασίας μας.

...

