

ΕΥΨΥΧΙΑ 1



**Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗ-
ΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΟΥ Ε1**

ΘΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ζωγραφίσαμε τη φανταστική πολύχρωμη πόλη μας, όπως φαίνεται από το παράθυρο μας. Έχει πολυκατοικίες και μικρότερα σπίτια, αλλά είναι όλα πολύχρωμα και χαρούμενα.



Σε όλα τα παιδιά αρέσει να «σερφάρουν» στο διαδίκτυο. Αλλά ποιες είναι οι σελίδες και οι εφαρμογές που προτιμούν; Κάναμε μία σύντομη έρευνα για τα παιδιά της τάξης μας



Τα παιδιά στο Ίντερνετ

Έχετε facebook;



Πού σας αρέσει να μπαίνετε όταν είστε στο διαδίκτυο;





Με λένε Μίκα και στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να κάθομαι στον υπολογιστή. Συνήθως μπαίνω στο facebook και σε διάφορα παιχνίδια. Κάποιες φορές βλέπω τηλεόραση, αλλά σίγουρα

προτιμώ τον υπολογιστή. Άλλες φορές πάλι παίζω μαζί με τις φίλες μου.

Το όνομα μου είναι Τσαμπίκα και ασχολούμαι με τον στίβο και συγκεκριμένα με το τρέξιμο. Πάω 7 χρόνια και ο προπονητής μου είναι ο κύριος Γιάννης.



Με λένε Ραφαέλα και στον ελεύθερο μου χρόνο πάω βόλεϊ και έχω πάρει και μετάλλια. Μου αρέσει πολύ γιατί με κρατάει σε φόρμα.

Το όνομά μου είναι Μαρία και ασχολούμαι με την πληροφορική από την ηλικία των 7 χρονών. Η πληροφορική είναι η αγάπη μου, και θα συνεχίσω να την επιλέγω για να μάθω και άλλα. Αν δεν την τελειώσω δεν πρόκειται να ξεκινήσω τίποτα άλλο.

Το όνομα μου είναι Αγαθοκλής και μου αρέσει να παίζω ηλεκτρονικά όπως rps και nintendo και με αυτά θα παίζω για πάντα.



Το όνομα μου είναι Ορέστης. Στον ελεύθερο χρόνο μου παίζω μπάλα, πάω στίβο και ασχολούμαι με τη μουσική. Ξεκίνησα να παίζω μουσική από οχτώ χρονών και τον δάσκαλό μου τον λένε Νικόλα.

Το όνομα μου είναι Δημήτρης και στον ελεύθερο χρόνο μου παίζω play station και βλέπω τηλεόραση, αλλά ασχολούμαι και με το ΤΑΕ KWON DO. Έχω μάλιστα 1 χρυσό μετάλλιο και μου αρέσει πολύ.



Ονομάζομαι Γιάννης, έχω πολλά ενδιαφέροντα, αλλά περισσότερο μου αρέσουν οι πολεμικές τέχνες, στις οποίες έχω διακριθεί με μετάλλια.

Το όνομα μου είναι Ιωάννης και στον ελεύθερο μου χρόνο παίζω computer, play station ή βλέπω τηλεόραση. Μου αρέσουν αυτά επειδή δεν έχουν όριο.



ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΟΤΑΝ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ



Με λένε Δέσποινα, στον ελεύθερο χρόνο μου παίζω στη γειτονιά με τους φίλους μου διάφορα παιχνίδια, όπως κολονάκι, κρυφτό, κυνηγητό, σχοινάκι. Θα σας εξηγήσω πως παίζεται το κολονάκι που είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι. Ένα παιδί "φυλάει" σε μία κολόνα, τα υπόλοιπα κρύβονται. Αυτός που φυλάει πρέπει να βρει τους άλλους, χωρίς να φύγει από την κολόνα. Θα πρέπει να τους βρει ακούγοντάς τους. Το παιχνίδι παίζεται μόνο νύχτα..δύσκολο ε;

Το όνομα μου είναι Μιχαέλα. Το αγαπημένο μου άθλημα είναι η Ενόργανη Γυμναστική. Κάνω εδώ και τέσσερα χρόνια και με κάνει να νιώθω ποιο ευλύγιστη και να είμαι πιο σπουδαία.



Με λένε Εύη και στον ελεύθερο μου χρόνο κάνω πολλά πράγματα, όπως παίζω με την αδερφή μου, ζωγραφίζω, πάω στις φίλες μου και κάνουμε διάφορα πράγματα. Πιο πολύ όμως μου αρέσει να περνάω χρόνο με το πολύ αγαπημένο



μου λαγουδάκι .

Η φροντίδα ενός λαγού είναι πολύ δύσκολη. Ο λαγός είναι τρωκτικό, φυτοφάγο θηλαστικό. Αλλάζει χρώμα ανάλογα με την εποχή και το περιβάλλον, και είναι γρήγορο και ευκίνητο ζώο. Τρέχει με 70 χιλιόμετρα την ώρα αλλά ποτέ σε ευθεία, ώστε να παραπλανάει τους διώκτες του.

Μπορεί να πηδήξει πάνω από 5 μέτρα, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε να μην μας ξεφύγει. Είναι μάλλον νυκτόβιο ζώο, και τρέφεται με λαχανικά και τεύτλα. Το αγαπώ πολύ!

Με λένε Θεοδώρα και στον ελεύθερο χρόνο μου ζωγραφίζω. Πάω μπαλέτο και πρόσφατα περάσα και τις εξετάσεις. Επίσης μου αρέσει η ζωγραφική και μία ζωγραφιά



μου έχει πάρει βραβείο. Ειδικά για την εφημερίδα έκανα μία ζωγραφιά για το μπαλέτο. Σας αρέσει;

Το όνομα μου είναι Ματθαίος και το άθλημά μου είναι η κολύμβηση. Με κάνει πιο γενναίο από ότι είμαι. Η κολύμβηση σε κάνει πιο δυνατό και σε βοηθάει να αποκτήσεις μυς. Είναι εύκολο άθλημα, αλλά αρκετά κουραστικό.



Είμαι ο Μάριος. Το Video Game που παίζω ονομάζεται league legend και το παίζω 1 χρόνο. Αυτό το παιχνίδι είναι διασκεδαστικό αλλά σου φέρνει και λίγο εκνευρισμό. Αυτό το παιχνίδι έχει τέσσερις πίστες. Παίκτης αγοράζεις με τα χρήματα που έχεις μαζέψει.



Το όνομα μου είναι Φίλιππος. Τα αθλήματα μου είναι : ιστιοπλοΐα , ποδηλασία , κολύμβηση. Μου αρέσουν γιατί με κάνουν να νιώθω πιο δυνατό και περισσότερο δημοφιλή



Με λένε Σταυρούλα, στον ελεύθερο μου χρόνο κάνω κατασκευές. Πρόσφατα έφτιαξα Μαράκες. Θα σας πω πως να φτιάξετε και εσείς. Υλικά: 2 άδεια κουτάκια αναψυκτικού, κολλητική ταινία Και μερικά πετραδάκια. Εκτέλεση: Παίρνουμε τα 2 κουτάκια και βάζουμε μέσα λίγα πετραδάκια. Έπειτα κλίνουμε τις τρύπες με κολλητική ταινία. Έτοιμο!!



Το νησί μου



Διασκέδαση

Το καλοκαίρι έφτασε! Σας προτείνουμε τις δέκα αγαπημένες μας παραλίες στο νησί

1. Αφάντου
2. Κολύμπια
3. Γλυστρά
4. Κιοτάρι
5. Παραδείσι
6. Κρεμαστή
7. Άγιος Πάυλος
8. Τσαμπίκα
9. Στεγνά
10. Λάρδος



8		4	6		7
	1			4	
5		9	3	6	5
	4	8	7	7	8
	4	8	2	1	3
	5	2			9
3		1			
		9	2		5

Παιχνίδια **Sudoku** για την παραλία και τα αγαπημένα μας **ανέκδοτα** με τον Chuck Norris.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να διαιρέσει με το 0.
Ο Τσακ Νόρις χρειάζεται 10 λεπτά για να δει το "60 Minutes".
Ο Τσακ Νόρις θα κάνει Οικουμενική κυβέρνηση. Μόνος του...
Ο Τσακ Νόρις μπορεί να σηκώσει τους δυο αντιπροέδρους με το ένα χέρι.
Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που έλιωσε τον... Άρειο Πάγο.
Ο Τσακ Νόρις θα καταργήσει την στρατιωτική θητεία. Σε καιρούς πολέμου προτιμά να δουλεύει μόνος του.
Όταν ο Τσακ Νόρις ρωτάει τι χρωστάω; η Μέρκελ απαντά τίποτα αγόρι μου...
Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα φτάνει ο Chuck Norris
Ο Τσακ Νόρις λέει έλα ντε και το ντε έρχεται
Γιατί ο πλανήτης Άρης δεν κατοικείται; Γιατί ο Τσακ Νόρις είναι Παοκτζής
Ο Τσακ Νόρις μια φορά βρέθηκε σε μάχη με μαχαίρια... Τα μαχαίρια ΕΧΑΣΑΝ!
Ο τσακ Νόρις μπορεί να φέρει διπλές με ένα ζάρι...
Ο Τσακ Νόρις πήρε την άδεια οδήγησης στην ηλικία των 16. Δευτερολέπτων.

8		4	6		7
	1			4	
5		9	3	6	5
			7	7	8
	4	8	2	1	3
	5	2			9
		1			
3		9	2		5

Καλό Καλοκαίρι

.. πολύ σύντομα θα ακούσετε νέα μας από την έκτη τάξη



Το τμήμα του Ε1

Ευστρατίου Μιχάλης
Καμπούρη Κατερίνα
Καραγιάννη Δέσποινα
Καραμαρίτη Σταυρούλα
Κασιώτης Φίλιππος
Κλωνάρη Μιχαέλα
Κουφομανώλη Ιωάννα
Μακρής Ορέστης
Μαυρούδη Τσαμπίκα
Μητσιούλης Μάριος
Μπατάλας Αγαθοκλής
Μπίσκα Ματθαίος
Νάκκα Τσαμπίκα
Παλαιολόγου Άννα
Παπαδημήτρη Τσαμπίκα
Παραπονιάρη Μαρία
Πασαλάρη Παρασκευή
Πιτροπάκης Ιωάννης
Σαββάκης Αντώνιος
Σουπεργίτζη Παρασκευή
Σπανιάς Ιωάννης
Τσινγκηρ Μακμπεκερ
Τσούλου Παρασκευή
Χαρτερός Δημήτριος
Χρυσοβέργη Μαρούλα

Η σχολική εφημερίδα του τμήματος Ε1 του 13ου Δ.Σ. Ρόδου, δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος των ΤΠΕ τη σχολική χρονιά 2011—2012 με καθηγητή τον Χατζητρύφωνος Πασχάλη και συγκεντρώνει δείγματα από τις εργασίες που εκπόνησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

